

Stichting Linda Fonds

Diaconale hulp Oekraïne

Hulp geboden in het moeder- en babycentrum (MBC)



Sinds 2010 biedt het Linda Fonds financiële steun aan het MBC in het plaatsje Vatutine. Op dezelfde wijze zoals 'Siriz' (VBOK) dit doet in Nederland wordt een alternatief geboden bij ongewenste zwangerschap. Hoewel iedere situatie weer anders is hebben ze één ding gemeenschappelijk en dat is dat het met veel emoties en verdriet gepaard gaat. In het geval van Julia Shevchenko is het gelukkig bijzonder vreugdevol afgelopen.

De 21 jarige Julia studeert aan de universiteit van Kiev wanneer zij door een verkrachting zwanger raakt. Worstelend met alle emoties wil zij het liefst zo snel mogelijk een abortus en dan haar studie voortzetten. Zij komt in contact met een abortuskliniek. Medewerkers van het MBC zijn daar ook en bieden haar steun en een alternatief om de baby niet weg te halen maar te sparen.

De moeder van Julia is hoofd van een school in een klein plaatsje en verbiedt haar dochter om tijdens de zwangerschap thuis te komen, omdat zij bang is voor reputatieschade als men in het dorp zou merken dat Julia zwanger is zonder getrouwd te zijn. Haar moeder steunt haar niet bij het besluit om het kind geboren te laten worden omdat zij er vast van overtuigd is dat het kindje op de verkrachter zal lijken en haar altijd aan die nare episode uit haar leven zal blijven herinneren. Zij dringt er erg op aan dat Julia het kindje na de geboorte zal afstaan ter adoptie.

Nu er geen hulp van thuis komt brengen de medewerkers van het MBC Julia in ons centrum en regelen controle-afspraken voor de zwangerschap bij een lokale kraamkliniek.

In eerste instantie bedenkt Julia dat ze het kindje na de geboorte helemaal niet wil zien. Na een gesprek, waarin haar wordt uitgelegd hoe belangrijk het juist is voor de ontwikkeling en hechting van het kind dat het zich welkom en geborgen voelt in die eerste uren na de geboorte, gaat ze akkoord om het kindje even vast te houden.

De negatieve woorden van haar moeder geven haar nog wel angst dat het kindje mogelijk op de vader zal lijken qua uiterlijk en misschien later ook in gedrag. Eén van de medewerksters Nadya van het MBC heeft dit zelfde ervaren en kon haar op dat punt gerust stellen en steun bieden bij het trauma dat Julia heeft ervaren. Tijdens de bevalling is Nadya bij Julia gebleven om haar bij te staan.

Vlak voor kerst 2016 wordt Matthew geboren en besluit Julia om hem niet alleen vast te houden en te verzorgen, maar ook om hem voor altijd te houden.

Daarna zijn de medewerkers met de moeder van Julia gaan praten. Zij is zelf een alleenstaande moeder en wilde niet dat haar dochter dat zou overkomen. Dan ziet zij voor het eerst een foto van haar stralende dochter met een prachtige kleinzoon die sprekend op haar lijkt. Haar hart smelt voor Matthew en zij voelt zich helemaal oma.

Julia is zo onder de indruk van de God die leven geeft, relaties herstelt en trauma's geneest dat ze op zondag 29 januari 2017 haar leven aan de Heere geeft. Niet lange tijd daarna gaat ze weer naar haar moeder en terwijl zij studeert past een trotse oma op haar kleinzoon.



In de vorige nieuwsbrief vroegen we uw aandacht en financiële steun voor kinderen met een handicap zoals het jongetje André. Er is ca. € 1.600,- binnengekomen door de nieuwsbrief en steun van de Dr. Hofsteestichting met een bedrag van € 5.000,-. Alle gevers heel hartelijk dank!

Zomer - vakantie - kinderen - kamp - evangelisatie - vrijheid - blijheid!



Net als voorgaande jaren hoopt onze christelijke partner Father's House deze zomer kinderbijbelkampen te organiseren. De regionale overheid heeft gezien hoe goed Father's House in staat is om deze kampen te leiden. Nu hebben zij gevraagd of er plaats is voor 200 kinderen van gezinnen die uit Oost-Oekraïne gevlucht zijn en in de regio wonen. In juni, juli en augustus zullen 4 groepen van 50 kinderen mee gaan naar de Zwarte Zee bij Odessa. De gezonde zeelucht zal hen goed doen en energie geven voor de komende winter. Dat is vooral nodig in een metropool als Kiev waar de lucht vervuild is door autodampen en smog.

Behalve dat het goed is voor hun gezondheid is het een unieke gelegenheid om met de kinderen uit een oorlogssituatie op te trekken, hen aandacht te geven, naar hen te luisteren en hen te vertellen van de vrede die God wil geven.

TREASURE
ISLAND
KAMP

Het kamp heet al jaren 'Treasure Island' (schateiland) om aan te geven hoe waardevol het leven is en om met elkaar de schat te ontdekken die verborgen is in het Evangelie.

De kosten voor vervoer, eten en drinken, personeel en materialen komt op ca. € 10,- per kind per dag. Hoeveel kinderen wilt u een fijne vakantie bezorgen?

Uw bijdrage is welkom op
NL28 INGB 000 000 7179
t.n.v. Stichting Linda Fonds
te Nijkerk o.v.v. KAMP



Stichting Linda Fonds,
Beurtschipper 14,
3861 SC Nijkerk
www.lindafonds.nl
info@lindafonds.nl

Stichting Linda Fonds werkt samen met 'Kom over en help' in Nijkerk